

Inhoud

In plaats van een voorwoord	7
Platgetrapt, het golvend groene graan...	9
Ik kan wel met vee overweg...	16
Zoveel fantasie...	23
De naam Treblinka	30
De wereld laten weten...	36
Stabilisatie	40
Eli, Eli... In fajer un flam hot men uns gebrent...	48
De geheimzinnige werkplaats van de dood	55
Voor één tien anderen	63
Beulen en lijkenmeesters	72
Iets kleins voor in je zak	90
Tyfus contra actie U	104
Ik geef je alle kwellingen van Treblinka terug	111
David, dus jullie wisten wat je te wachten stond?	126
Balkans intermezzo	135
Deze ronde is onbeslist geëindigd	148
Hoe ver reikt het prikkeldraad van Treblinka helemaal?	157
De ruitersparade van de Antichrist uit het rijk van de dood, goud en mythische schatten	164
De sleutel van de munitieopslag	170
Maskerade	181
Tarnung	195
Waar wachten jullie nog op?	206
De schreeuw van een mens	216
Door Polen, een eindje naar rechts of een eindje naar links	229
De kalender in de bajes van Tomaszów	239

Mannheim – Heinrich Lanz A.G. 249

Rijnstaal 260

Rijnriesling 271

Ze zijn geland 281

Voor lieve tante Julie 292

Wat dragen ze nou op hun kop? 308

Een villa in de dure wijk 325

Boetedoening op een fagot 341

Nawoord 355

Als je het even niet ziet zitten. Nawoord van de vertaler 359