

Brief Inhoud Europa

Brief aan Europa 7 (ma, 5 oktober 2015)

Inleiding

Madame,

18 18

U herinnert zich, *Gedicht uit Idyllen* herinnert, dat u als

meisje speelde op het strand van het land in Noord-Afrika

waar u bent geboren. Fatou yo 21 men geplukt in de tuin

van uw vader. *Tweede intermezzo uit La Superba* van Libya

en de god van de zee. U hield van de zee. U houdt nog

veeds van de zee. *Lampedusa* 69 van uw grootvader.

U vlocht kransen voor de bloemen die u in een

rieten mand naar het water had gebracht terwijl de ritse-

lende g... *Alleen de doden zijn hier welkom* 71 chon een

Columns uit nrc.next en een reportage uit Vrij Nederland

hang bent u nooit geweest en het leest fascinerde u. Het

was een magnifiek diert, groter dan elke atter die u ooit eer-

der had gezien. Voorzichtig liep u op hem af. Hij zakte u

aan met een kalme, zachtzinnige blik in de ogen en hoopte

zijn hoofd. Zijn majestueuze hoorns bleeften in de zon.

Zachtjes azide u hem over zijn voorhoofd. Hij zakte naar

uwe schoot. U streelde zijn stierennek, zijn bobak's kwab-

ben en rotanste schonken. U voelde zijn dierlijke, een niet

te zeggen goddelijke kracht, maar hij was zo zacht als een

lammetje. U reede om uw mand met bloemen te halen en